

Nogmaals Jona - God is uit op herstel, niet op vergelding

Vorige week heeft Jeanne gesproken over Psalm 4. Een gebed van David. Het beschrijft hoe David in een moeilijke situatie in zijn leven, het uitroept naar God. En de Psalm eindigt met hoe hij rust vindt bij God.

God is heel goed in het brengen van rust en vrede in moeilijke situaties. Daar hebben we het deze week in onze huisgroep over gehad. Meestal gebeurt dat niet doordat de situatie verandert. Meestal gebeurt dat doordat er *iets in ons verandert*.

Ik herinner me hoe wij, ik denk 25 jaar geleden naast een buurman woonde die ons gek maakte met zijn veeleisende gedrag. Hij had last van de kinderen en van onze poezen.

En we begonnen steeds meer rekening met hem te houden, tot het absurde toe. Maar altijd was er weer wat nieuws. We kwamen niet meer tot rust. We voelden ons niet meer thuis in ons eigen huis. Ik herinner me nog dat we thuiskwamen van vakantie en ik als een berg er tegenop zag om weer thuis te zijn. En ik kon er niets aan doen, ik begon er slecht van te slapen.

Wat denk je dat mijn gebed was?

'Heer, laat deze man verhuizen, zo snel mogelijk'!

Ik had een adequate oplossing gevonden. En dat heb ik de Heer even uitgelegd. En dat gebed werd niet verhoord...

Maar de Heer deed wel wat anders. Door deze moeilijke situatie heen leerde Hij me om rust te vinden bij Hem. Het was een oefening in volwassenheid. Hij leerde me om me niet gek te laten maken door iemand die zich onredelijk en veeleisend en naar gedraagt, *omdat hij zelf problemen heeft*. Ik vond mijn rust en mijn vrede terug.

En daarna is hij alsnog verhuisd....:-)

Als we, samen met God, door moeilijke situaties heengaan, dan leidt dat meestal tot een meer betekenisvol en dieper leven. Het brengt ons dichterbij God.

De verbinding met Hem wordt verdiept en verstevigd. Het brengt ons ook dichterbij de mensen om ons heen.

De geestelijke groei die we als gelovigen meemaken, heeft altijd te maken met relaties. *De relatie met God, de relatie met jezelf, en de relatie met anderen.*

Geestelijke groei zorgt ervoor dat er in je hart plaats komt voor mensen, waar voorheen geen plaats voor was. Geestelijke groei maakt je stabiel als mens. Geestelijke groei heeft altijd te maken met compassie en begrip voor anderen.

Dit type situatie heb ik later in mijn leven nog vaker meegemaakt. Ze blijven steeds terugkomen. En steeds opnieuw is er weer wat te leren. Steeds opnieuw leidt het weer tot verdieping en geestelijke groei. *God geeft altijd Zijn Leven in dit soort moeilijke situaties.*

Vorige keer hebben we stilgestaan bij het verhaal van Jona. Weet je het nog?

Jona kreeg de opdracht van de Heer om naar Ninevé te gaan. In plaats daarvan ging hij met de boot naar Tarsis, de andere kant op. En op weg naar Tarsis wordt hij overboord gezet en beland in de buik van een walvis. Daar verblijft hij drie dagen en drie nachten. Uiteindelijk roept hij het uit naar God. De walvis spuugt hem uit op het land. En opnieuw vraagt de Heer hem om naar Ninevé te gaan. En nu gaat hij wel. En door zijn verkondiging, door de woorden die hij spreekt, bekeren de inwoners zich van hun slechte daden. En in plaats van vernietiging, komt er nieuw leven in de stad.

Ook Jona's hart veranderde door een moeilijke situatie. In de buik van die vis is er wat gebeurd. Eerst rende hij weg van de opdracht die de Heer gaf. Nadat hij uitgespuugd werd door de vis, stemde hij wel in met de opdracht van de Heer.

Het '*teken van Jona*' waar Jezus over spreekt, gaat over verandering, over transformatie. Onder welke omstandigheden verandert het hart van Jona?

Hij verandert wanneer hij geconfronteerd wordt met zijn eigen grenzen.
Hij verandert wanneer hij de dood ruikt.
Hij verandert wanneer hij de Heer aanroept.

Hij kan hiervoor niet de eer opeisen. Hij kan alleen maar dankbaar zijn. En misschien is dat het wel. Als je denkt dat je het zelf zo goed gedaan hebt, ben je dan wel werkelijk veranderd?

Het *teken van Jona* is geweldig goed nieuws voor jou en mij. Dat betekent dat ons lijden, onze moeilijke situaties, onze mislukking, zelfs onze ongehoorzaamheid er toe doen.

God gebruikt de momenten waarop wij *in de buik van de walvis* zitten, - *zoals de situatie met mijn buurman* - om ons hart te veranderen.

Wat een ongelooflijk hoopvolle boodschap!

Nieuw leven ontstaat door de dood heen. Dat is het patroon.
--

Jezus refereert ook aan Jona wanneer hij over zijn eigen proces spreekt.

Matteus 12

⁴⁰*Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.*

Nieuw leven ontstaat door de dood heen. Dat hebben we juist gevierd, met Pasen.

De moeilijke omstandigheden in ons leven, - *het verblijf in de buik van een vis* - , maken ons ontvankelijk voor Gods aanwezigheid en zijn liefde en kracht in ons leven.

Wat een troostvolle en hoopvolle gedachte. De moeilijkheden in ons leven, *die we toch niet kunnen ontlopen*, worden door de Heer gebruikt als brandstof voor geestelijke groei.

Dat is waarom Paulus het volgende zegt. Het is een vers dat ik nooit goed begreep. Maar nu we het over 'het teken van Jona' valt het kwartje:

Filippenzen 3

¹⁰*Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, ¹¹in de hoop* ook zelf uit de dood op te staan.*

(*hoop betekent hier = de hoop van een gelovige, verwachting, zeker weten).

Er vindt groei plaats, transformatie. Door de dood heen, ontstaat nieuw leven.
Betekent dat we na een moeilijke fase volmaakt zijn?
Betekent dat dat we dan uitgegroeid zijn?

Laten we kijken naar Jona, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4.

Daar we zien we man, die nog worstelt...
Hij worstelt vooral met het feit dat God de inwoners van Ninevé gespaard heeft.
Hij is geïrriteerd dat God, mensen die slecht gedaan hebben, genade geeft.

Jona 4

¹*Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. ²Hij bad tot de HEER: 'Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. ³Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.'* ⁴*Maar de HEER zei: 'Is het terecht dat je zo kwaad bent?'*

Hier gebeurt toch wel iets opmerkelijks.
Jona is boos op God, *omdat God genadig is...*
Hij vindt dat de inwoners van Ninevé gestraft moeten worden. Voor Jona is het duidelijk dat de inwoners van Ninevé het verdienen om weggevaagd te worden. Maar de Heer heeft een ander plan.

God is uit op herstel, niet op vergelding

Jezus is naar de aarde gekomen om herstel in plaats van straf. Dit is wat Jezus zelf zegt:

Lucas 4

¹⁸*De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalft. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, ¹⁹om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'*

Herstel, alles draait om herstel.

Genade roept eigenlijk altijd weerstand op.

Waarom?

Omdat het 'onverdiend' is.

En in het denken van de wereld gaat het om 'verdienen'.

En soms denken wij ook dat we ons heil moeten verdienen.

Maar, *lieve mensen*, genade kun je niet verdienen.

Het is een geschenk!

En dan leert God Jona een les. En daar ga ik mee eindigen. Ik lees het verhaal voor:

Jona 4

⁴Maar de HEER zei: 'Is het terecht dat je zo kwaad bent?'

⁵Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. ⁶Nu liet de HEER God een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. ⁷Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. ⁸En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: 'Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.' ⁹Maar God zei tegen Jona: 'Is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom?' Jona antwoordde: 'Ja, het is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood!' ¹⁰Toen zei de HEER: 'Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, ¹¹zou Ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?'

Hoofdstuk 4 gaat over groeien in genade. Groeien in compassie. Het gaat over het loslaten van ons 'recht' om te oordelen.

God is uit op herstel, niet op vergelding

Dat is het goede nieuws!

Dat is het evangelie.

AMEN